

Jaarverslag 2023



Mennogemeente



Tijdens onze diensten liggen vaak de boeken van de doopsgezinde martelaarsspiegel open



Een jaar vol uitdagingen

Het jaar 2023 begon vol optimisme en enthousiasme, maar uiteindelijk werd het een jaar vol uitdagingen. In de eerste maanden van het jaar begon de voorganger Vincent Adipi positief met allerlei activiteiten en ook onze jeugdwerker was actief, maar in februari moest de voorganger al opgenomen worden in het ziekenhuis wegens ernstige gezondheidsklachten.



In de maanden daarna ging het wisselend met de gezondheid van broeder Vincent. Wat was namelijk het geval? Hij had reeds drie keer covid-19 gehad en daardoor en doordat hij in het verleden voor de coronatijd ook al ernstig astmatisch was geweest, had hij last van long-covid.

In de periodes, dat hij zich gezond voelde heeft hij regelmatig in 2023 de diensten verzorgd, maar dat kon dus niet altijd en dan moest er een alternatief worden gezocht. Hij was de enige doopsgezinde voorganger in Suriname en het lukte niet om een andere voorganger van een ander kerkgenootschap bereid te vinden om voor te gaan. Er werden wel diverse mensen gevraagd, maar als het erop aankam, lieten ze het toch afweten en kwamen ze niet. En dat is heel moeilijk voor een jonge gemeente.

Er zijn wel alternatieve oplossingen gezocht voor de kerkdiensten, maar doordat de voorganger vaak ziek was, werd het in de loop van het jaar steeds moeilijker.

Vooral in de periode augustus-september lukte het niet om diensten te houden. In oktober kon pastor Vincent toch weer een paar keer de dienst leiden.

Maar toen besloot het ziekenhuis in Paramaribo om broeder Adipi voor behandeling naar een ziekenhuis in Cuba te sturen. In Cuba werd hij zonder succes behandeld. Na een aantal weken werd hij doorgestuurd naar Sint Maarten. Daar hebben ze hem een hele periode behandeld en het leek even, dat de behandeling succes had, maar toen hij in het vliegtuig naar Suriname stapte, begonnen de klachten al weer terug te komen en hoewel hij eind december even in Suriname was, kon hij geen diensten leiden. Gauw daarop is hij weer vertrokken naar Sint Maarten voor verdere behandeling.

Dit had tot gevolg, dat er in de maanden november en december geen diensten meer zijn gehouden in het Mennocentrum, ook niet met kerst, want de gemeente was te zwak om zonder voorganger en zonder direct perspectief actief te blijven. Wel is er veel gebeden voor de toekomst van de gemeente in de hoop, dat 2024 weer gezegend zou zijn.

Ondanks deze tegenslagen kende de Mennogemeente in 2023 ook vele goede momenten en daarover kunt u lezen in dit jaarverslag.

J.F.P. Gaaikema



In dit jaarverslag:

Een jaar vol uitdagingen	1
Kerkschilderijen	2
Onze opdracht	2
Studenten	3
De diensten	3
Enigheidsvieringen	4
Gebedsdiensten	4
De jeugdwerker	5
De danslessen	5
Het koortje	6
Hoop	6

Schilderijen ter versiering



In het begin van het jaar was de voorganger druk bezig met schilderijen op te hangen in de kerk.

In het verleden had ik diverse schilderijen gemaakt over Bijbelse verhalen en die schilderijen hebben ook vaak gediend als illustratie bij een preek. En dat was juist voor de kerkgangers

een welkome aanvulling. Een deel van de kerkgangers bestaat uit kleine kinderen, die graag illustraties zien.

Ik had de schilderijen achter gelaten, omdat ik ze niet mee kon nemen naar Nederland. Zo zouden ze toch een functie hebben in de kerk en zo zou er dan ook iets van mij in de kerk achterblijven.

Het meest linkse schilderij is een afbeelding van de doortocht van Gods volk door de Schelfzee.

Het schilderij daarnaast is het schilderij van de slapende Jacob, die engelen van boven naar beneden en weer omhoog ziet gaan. Dus deze beide schilderijen verwijzen naar het eerste testament.

Het schilderij daarnaast is een schilderij, dat verwijst naar de gelijkenis van de 5 dwaze en 5 wijze meisjes. Het schilderij daarnaast is een schilderij over de schepping van de dieren en het meest rechtse schilderij licht ik hieronder toe.

Christenen nu of onze opdracht

Op het meest rechtse schilderij, dat hiernaast iets is uitvergroot, is een heleboel te zien en dat gaat over waarin we geloven en over onze opdracht.

Rechts midden is een rivier met de gedoopte Jezus te zien en daarboven een wolk met de Heilige Geest die als een duif op hem neer zal dalen. Links boven op een berg is het kruis en daarnaast het graf en een lichtende figuur, Jezus is niet dood.

Verder gaat het over onze opdracht: wij dragen als christenen zorg voor de zieken, maar ook voor

mensen in nood, zoals voor een kind, dat in een boom geklommen is en er niet meer uit kan,

Als iemand verdrietig is, dan weet deze zich toch gesteund.

En door het geloof kan ieder zich verbonden voelen met mensen en kinderen van verschillende bevolkingsgroepen en verschillende achtergronden, want het geloof maakt één en het nodigt allen uit om samen aan het werk te gaan om de wereld leefbaarder te maken voor elk en alles wat leeft.

J.G.





Studenten

Ook in het jaar 2023 hadden we bij onze gemeente 3 studenten, die een studie deden ten bate van de gemeente. Broeder Adipi ging verder gegaan met zijn theologische opleiding. Hij volgde de Basis Opleiding Theologie aan het Theologisch Seminarie van de EBGS.



Een andere student aan het Theologisch Seminarie was Naomi Adipi, zij volgde daar een studie om Jeugd-leider te worden. Dat is een eenjarige opleiding. Zij ging eenmaal per week op zaterdag naar les en kreeg les in 10 vakken. Het is best een gedegen opleiding. En haar opleiding is gefinancierd door de doopsgezinde gemeente Koudem.



En verder was Shaniell van Dalen bezig met gitaarlessen hij hoopte om in de toekomst meer zang in de gemeente te begeleiden.

Zijn gitaar is betaald vanuit een gift in 2021 van de Doopsgezinde Gemeente Zuid-Limburg.

We willen graag muzikale begeleiding bij de dienst, want nu zingt de gemeente vaak a capella.



De diensten

Er zijn in januari, februari, maart, april, mei, juni, juli en oktober een heel groot aantal diensten wel doorgegaan. En toch wel vele werden geleid door pastor Vincent Adipi. Hij deed het met vuur en enthousiasme en bij een aantal van de vieringen was ook de dansgroep Miracle Kids actief.

Juist dankzij deze dansgroep zijn er toch heel wat speciale diensten geweest. Bij de vieringen die pastor Vincent Adipi leidde kwamen in de eerste tijd gemiddeld zo'n 25 personen, waarvan de helft kinderen waren. Het ging er levendig aan toe en diverse mensen en kinderen leverden een bijdrage.

In de laatste maanden, toen de gezondheid van de pastor erg achteruit ging en hij niet meer zo vaak voor kon gaan, liep het kerkbezoek ook terug, want een gemeente heeft een leider nodig en door zijn medische klachten kon hij steeds minder.



Enigheidsvieringen

Dok in het jaar 2023 zijn er wel regelmatig enigheidsvieringen geweest. Bij een enigheidsviering delen we brood en druivensap en vieren we de eenheid met elkaar.

Natuurlijk herinnert de enigheidsviering aan het laatste avondmaal, dat Jezus met zijn discipelen hield op witte donderdag. Maar, omdat wij veel kinderen in de dienst hebben, gaat het er bij onze vieringen vooral om de eenheid met jong en oud.

We delen met elkaar en we kunnen van elkaar leren ongeacht hoe oud of jong we zijn. In een land, waarin veel mensen te weinig hebben, is het heel belangrijk om de christelijke boodschap van delen door te geven.



Gebedsdiensten

Omdat de pastor regelmatig ziek was en de gemeente toch door moest gaan, zijn er op zondag ook af en toe gebedsdiensten gehouden onder leiding van de voorzitter van de kerkenraad Norma Konoë.

Natuurlijk trok zo'n gebedsdienst niet zo veel mensen, want de dienst was niet compleet. Maar juist omdat de voorganger ziek was, betekende dat een goede reden om te bidden, niet alleen voor de genezing van hem, maar ook voor de toekomst van de gemeente.

Een gebedsdienst was nooit beperkt tot alleen maar bidden. Er werd ook gezongen en de dansgroep trad ook regelmatig op. En soms las iemand een verhaal of een gedicht voor.

Centraal stonden de hoop, de saamhorigheid en het geloof in een toekomst.





Onze jeugtleider

In 2023 heeft onze jeugtleider Naomi Adipi minder jeugdactiviteiten georganiseerd, omdat zij geslaagd was als ziekenverzorger en als zodanig steeds naar andere dorpen in het binnenland gestuurd werd om te werken.



Maar als de pastor niet kon preken om gezondheidsredenen en als zij in dat weekend in de stad was, leidde ze wel de dienst. Ze deed het op haar manier en ze betrok de jongste kerkgangsters erbij. Ze las een Bijbelverhaal voor en deed van alles met de kinderen. Het gebed liet ze over aan de voorzitter van de kerkenraad.

Zo was er toch, ook als de pastor er niet was, af en toe een soort dienst. Maar dat kon lang niet altijd, omdat zij vaak weken lang in het binnenland nodig was.



Danslessen

De danslessen worden geleid door Shauntel Kwadjani. Zij heeft zelf eerst ook gedanst in de kerk in een dansgroep. Daarna heeft zij zich verder ontwikkeld. Ze heeft zich ook de kunst van choreografie eigen gemaakt.

De dansgroep heeft de naam Miracle Kids. In 2023 was de dansgroep wat kleiner geworden, omdat enkele kinderen niet meer kwamen of verhuisd waren. Daardoor was het meestal een groepje van drie kinderen. Maar de meisjes hebben in 2023 aan heel wat vieringen meegewerkt en dat is een goede zaak. Dankzij hen kregen de diensten een extra inhoud en omdat zij dansten, kwamen er toch nog wel enkelen naar de kerk, ook als de pastor er niet was.



Shauntel is moeder van een dochtertje en ze studeert aan de avond-HAVO en ze zat in 2023 in de 4de klas.

Ze is dooplid van de Mennogemeente.





Wij zijn doopsgezind en lijken onopvallend, want onze kerk staat bijna verborgen en valt niet op. Maar het dak is blauw, hemelsblauw, en het verwijst naar de hemel.

Doopsgezinde Gemeenschap Suriname
Adres: Mennocentrum
Kennedyweg 22 Onverwacht
Para, Suriname

Telefoon Mennocentrum:
00597-8210632
E-mail:
mennocommunity@gmail.com

Bezoek onze website: <https://mennogemeente.com>
of <https://www.facebook.com/Mennogemeente>

Het koortje Sing4love



Het koortje Sing4love wordt geleid door Jennifer Kanoë.

Zij woont vlak bij de kerk en zij is een dooplid van de gemeente. Zij ging in 2023 naar de vierde klas van de HAVO.

Zij houdt zelf heel veel van zingen en zij weet de kinderen enthousiast te maken om nieuwe liederen in te studeren.

In het jaar 2023 heeft ook het koortje Sing4love regelmatig opgetreden.

Dus de diensten werden niet alleen opgeluisterd met dans, maar ook met zang.

Niet elke keer hadden de kinderen een nieuwe dans ingestudeerd en als er geen dans was, dan traden ze op met zang.



Wij houden hoop en blijven bidden

Als ik nu terugkijk op het jaar 2023, dan was het toch een positief gevuld jaar, waarin veel gebeurd is en waarin de leden hebben laten zien, dat ze betrokken waren en dat ze best veel konden.

Misschien is niet alles gelukt, wat van te voren werd gehoopt, maar we geven de hoop niet op.

De gemeente is ontstaan en we hebben door een wonder in 2021 de mogelijkheid gekregen om een kerk te bouwen en we geloven dat dit hoort bij het plan van de Allerhoogste.

Wat met Gods hulp begonnen is en wat door God is geïnspireerd heeft een doel. De Mennogemeente is in Gods hand en heeft zeker een toekomst. Het is aan ons om te geloven, te bidden en te vertrouwen. In 2024 komen nieuwe kansen en mogelijkheden. J.G.